

Odinstævnet holder 10 års jubilæum i weekenden d. 14. + 15. juni 2008

Det er snart 10 år siden at Gunnar Hønborg, Erling Lund Hansen, Bendt Thestrup, Per Lau, Ib Nørby og Peter Heide mødtes, og stiftede Det Fynske Buemager Laug. Det var den 25. maj 1999. Den første opgave i laugets var at stablede Odinstævnet på benene, og det første Odinstævne blev afholdt den 1. august 1999 i de smukke omgivelser bag herregården Hollufgård.

Konceptet for stævnet er ikke ændret væsentligt gennem årene. Alle årene har det bærende i stævnet været klassisk skiveskydning på 120 X 120 cm ansigter. Cloutskydning kom til i år 2000 og har været med siden. I de første år var disciplinen pæleskydning også en del af stævnet, men da det kostede mange splintrede pile opgav man disciplinen. I øvrigt har det i alle årene været et krav at man skulle benytte træpile til konkurrencerne.

I år 1999 blev der skudt på 36, 24 og 12 m, men det blev ændret allerede i år 2000 hvor man gik over til engelske yards i stedet. I år 2002 skiftede man de 12 yards ud med 18 yards.

I år 2004 blev skydning fra 12 yards genindført, men kun for juniorer under 14 år, som så til gengæld ikke længere skulle skyde fra 36 yards.

Deltagerprisen for det første år var 50,- kr. men allerede i år 2000 kostede det 100,- at deltage i stævnet. Denne pris holdt helt indtil 2007 hvor prisen blev sat op til 125,- kr.



I år 2002 kunne man se følgende i indbydelsen: ”Buebygning og interessen for gammeldags buer er vokset enormt i det sidste år. Tilgangen til buemagerlauget er således vokset med 300 % i løbet af det sidste år så laugets har nu 38 medlemmer”. Vi må desværre blankt indrømme at denne stigning ikke er fulgt med gennem årene. Vi ligger rimelig konstant på 50 – 60 medlemmer i laugets.



I år 2005 blev disciplinen palnatokeskydning til en fast del Odinstævnet. I palnatokeskydning skal man ramme et æble på hovedet af Palnatokes søn, med 3, 2 eller 1 pil afhængig af ens rang (ingen rang = 3 pile, laveste rang = 2 pile og mellemste rang = 1 pil). Første år blev hele 3 skytter udnævnt til palnatokeskytter af laveste rang, og de næste to år gav hver 2 palnatokeskytter af laveste rang. Til dato er der kun 11 palnatokeskytter af laveste grad og en enkelt der er blevet palnatokeskytte af mellemste grad. Så klubben af palnatokeskytter er eksklusiv.

År 2007 blev året hvor disciplinen 50 m skydning kom til (dog uden for konkurrence), og her fik man virkelig skilt fårene fra bukkene. Vinderen fik kun 27 point ud af 90 mulige.

Efter 10 år afholdes stævnet stadig på den samme plads bag Hollufgård, og stævnet lever stadig i bedste velgående. Stævnet er formodentlig Danmarks største stævne for traditionel skiveskydning med langbue, og i år er der igen skydning fra 36, 24 samt 18 yards (+ 12 yards), cloutskydning, 50 m skydning samt palnatokeskydning.



For at fejre stævnet byder vi ind til helstegt pattegris og foredrag med forfatter og medstifter af ULL i Ribe – Dan Høj. Den samlede pris for denne aften er sat til 30,- kr. - dette kan man end ikke spise i en pølsevogn for. Husk at invitere konen og børnene med. Vi håber at det bliver en forrygende aften. Husk at det er muligt at overnatte på stævneområdet i eget telt.

Hovedpræmien er igen i år Odins øje som er en slebet bjergkrystal som er slebet af en af nordens 3 bedste stenslibere – Gunnar Hønborg – og mon ikke præmielisten igen i år bliver en af de bedste inden for dansk bueskydning.

Og vi håber at der vil komme rigtig mange skytter i år - og husk nu at give invitationen videre til alle i kender, der har en langbue.

Og til Jer fra Sjælland – hvis I hopper 4 mand i en bil, så bliver udgiften til Storebæltsbroen overkommelig.

Indbydelsen til årets Odinstævne samt praktiske oplysninger kan findes på vores hjemmeside under dette link: <http://www.buemagerlauget.dk/Aktiviteter/Odin/Odin2008/Odin2008.htm>

Tilmelding er ikke nødvendig, men af hensyn til pattegrisens størrelse vil vi sætte pris på din tilmelding.

Til slut skal nævnes at pudsigt nok, er både Peter Heine, Per Lau, Bendt Thestrup, Erling Lund Hansen og Gunnar Hønborg stadig medlemmer – og de har stadig til gode at vinde et Odinstævne – men de har chancen igen i år.

Vi ses til Odinstævnet 2008

Oldermand
Per Thyssen

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.