



## **Nekrolog for Rogier Regenbogen [1]**

Skrevet af : JonJagd til den 29. Aug 2006 - 12:34

### **Historie** [2]

Bueskytten og vikingen Rogier Regenbogen er død, 53 år gammel

Rogier Regenbogen var kendt, elsket og respekteret af utrolig mange som viking og som bueskytte, og gennem tiden fik han i kraft af sit utroligt udadvendte væsen opbygget et meget stort netværk indenfor de to grupper. Bl.a. var han bagmand for Vejen Open arrangementerne på Vejen Buejagtbane, hvor invitationer blev sendt ud til en konstant voksende liste af bueskytter fra nær og fjern.

Jeg mødte første gang Rogier til DM i vikingebueskydning på Lustrupholm Vikingecenter i 1999, hvor jeg hurtigt fik kendskab til ham. For det første fordi at jeg gik i gruppe med ham, og for det andet fordi at jeg af andre skytter fik at vide, at han var svær at konkurrere med. Det lød jo spændende og han slog mig da også klart den dag. Siden hen mødte jeg ham ofte til turneringer som DM i vikingebueskydning, Vejen Langbuetræf, Odinstævnet på Fyn og så selvfølgelig Vejen Open. I 2005 var Rogier som sædvanligt godt skydende og fik høje placeringer til flere stævner. Nummer 2 til DM i vikingebueskydning, nummer 2 til Odinstævnet og nummer 3 til Vejen Langbuetræf.

31. marts 2006 sendte han sin sidste invitation ud, til det der var Vejen Open 8, hvor han med følgende ord gjorde klart for alle, at han nok ikke ville være blandt os ret lang tid endnu:

“Jeg har planer om at flytte til Asgaard, måske allerede til efteråret, jeg har fået tilsagn om én af de 540 rum i Valhal (med udsigt over havet) og da forplejningen skulle være himmelsk, kan jeg nok ikke takke nej !!” (Rogier Regenbogen, 31. marts 2006)

Med en næsten ubegribelig stoisk ro, der nok har været meget typisk for Rogier, havde han dermed klargjort for alle, at dette ville være hans sidste arrangement. Jeg kunne desværre ikke selv deltage men har fået fortalt, at han til selve arrangementet havde været lige så afklaret og havde kundgjort, at han nu ville skyde sin sidste pil. Dernæst havde han stillet sig op foran alle deltagerne, vendt sig mod banens træningsskiver, nocket pilen, spændt buen og sendt pilen lige ind i skivens centrum. Hermed havde han sat et punktum for sin tid som bueskytte i dette liv.



Rogier Regenbogen på podiet til Vejen Langbuetræf 2005

Til det sidste insisterede han på at holde alle han kendte informerede om hvordan han havde det og stadigvæk med den samme afklarede ro. Det var hårdt at høre om hvad han kæmpede med, men man kunne stadigvæk tydeligt høre den Rogier Regenbogen man kendte så godt i det brev han sendte. Det var helt ufatteligt imponerende og på den anden side heller ikke overraskende. Man skal kun have mødt Rogier få gange for at vide, at han havde det format. Det føles hårdt og uretfærdigt, at vores sport og fællesskab skal miste Rogier Regenbogen så tidligt, men jeg ved, at han vil blive husket af mange og efterlade et særligt indtryk og et eksempel til efterfølgelse blandt en hær af bueskytter og vikinger i det nordlige Europa. Personligt tænker jeg, efter den kamp han kæmpede og den måde han gjorde det på, at ingen kan sige, at han led **stråddøden** [3], og hvis der er nogen der har fortjent et værelse med havudsigt i Valhal, så er det Rogier Regenbogen!

### **Links**

[1] <http://www.bueogpil.dk/index.php?name=News&file=article&sid=56>

[2] <http://www.bueogpil.dk/index.php?name=News&catid=&topic=10>

[3] <http://da.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A5d%C3%B8den>