



Odinstævnet 2005 [1]

Skrevet af : JonJagd til den 30. Jun 2005 - 20:58

Turneringer [2]

Forventningsfulde mødtes Søren, Rasmus og jeg på Københavns Hovedbanegård lørdag morgen kl. 8.45. Vi skulle med toget mod Odense til årets Odinstævne. Odinstævnet, som arrangeres af Fyns Buemagerlaug, er en klassisk bueskydningsturnering placeret i maleriske omgivelser ved Hollufgård lidt uden for Odense. Man skyder med traditionelle buer på de klassiske farvede ringskiver, der blev indført af Kong George IV i 1787, som på det tidspunkt var Prins af Wales, hvorfor skiverne og pointsystemet blev kaldt the "Prince's Reckoning"

Jeg har deltaget i Odinstævnet hvert år siden 2001, Rasmus var med for første gang i 2004 mens Søren var med for første gang i dag. Og forventningerne til weekenden var høje. For det første er det en utrolig hyggelig og spændende turnering, hvor publikum og skytter kan følge med i de andre skytters skydning på skydelinierne. For det andet havde vi vores rygsække fyldt med lækker mad og gode øl.

Og for det tredje udmærker Odinstævnet sig ved at udlove nogle af de fineste præmier man ser til bueskydningsturneringer herhjemme. I 2001 vandt jeg selv 1. pladsen for træbuer og kom hjem med en smuk damaskagtig håndvævet dug af hør og i 2004 vandt Rasmus en meget stor sleben bjergkrystal for 1. pladsen for fiberbuer. Krystallen var blevet slebet til af buemagerlaugets tidligere oldermann Gunnar Hønborg. Generelt er præmierne ofte særdeles flot håndværk lavet af medlemmer i laugene. Så der er virkelig noget at kappes om.

Vi var i Odense 10.30 hvor vi tog en Taxa ud til Hollufgård. Her blev vi budt velkommen af laugsmedlemmerne og fik at vide hvor vi kunne slå telt op. Da teltet var slået op gik vi selvfølgelig i gang med opvarmningen, og efter en halv times var vi rigtig tændte og klar på at skydningen skulle gå i gang. Der skulle imidlertid gå endnu en time før end skydningen blev blæst i gang, og i den tid nåede vi både at blive mindre tændte og endnu mere tændte og også en smule nervøse.



[3] De første deltagere til Odinstævnet 2005.

Vi havde alle tre meldt os til i klassen for glasfiberbuer om lørdagen. Den flotteste præmie blev udlovet til den bedste skytte i klassen for træbuer, så vi planlagde at skyde os ind med glasfiberbuerne om lørdagen og så være toptrimmede med træbuerne om søndagen.

Lørdagens skydning

For di vi havde tilmeldt os samtidig var vi kommet i den samme gruppe, så da turneringen blev blæst i gang stod Rasmus, Søren og jeg lige ved siden af hinanden. Tilmed havde jeg Rogier Regenbogen på min venstre side, og ham har jeg konkurreret med i mange år til forskellige turneringer, så da den første pil blev nocket havde jeg lige pludselig hjertet helt oppe i halsen og pulsen dunkede som aldrig før. Jeg kunne også høre, at Rasmus blev nødt til at tage nogle dybe indåndinger mellem hver af de tre pile man skød i hver runde. Så det var en særdeles nervepirrende skydning. Jeg undlod meget bevidst at se over på de andres skiver for ikke at fokusere på stillingen. Søren derimod kiggede ofte over på vores skiver og blev på den måde ansporet til at gøre sit bedste. Sådan er man så forskellig.



[4] Spændingen stiger på skydelinien.

En Odinrunde er delt op i tre runder af 6 x 3 pile, som skydes på henholdsvis 36, 24 og 18 yards. Man starter på den lange afstand og bevæger sig tættere mod skiven i de efterfølgende runder. Efter de første 18 pile trådte vi væk fra skydelinien så hold 2 kunne komme til. Ventetiden indtil næste runde blev så brugt på at tjekke sammentællingen, aflevere skydesedlen til dommerbordet, få noget at drikke og snakke med de andre skytter.

Rasmus og jeg var enige om, at det var da lang tid siden vi havde været så nervøse til en turnering. Det at man havde gejlet hinanden op og så stod på en linie ved siden af hinanden og skød gav en helt særlig spænding.

Eftersom man kommer tættere og tættere på skiven bliver det i princippet nemmere og nemmere. Det snyder dog på 2 måder. For det første er det logisk, at man nu SKAL ramme bedre og det betyder selvfølgelig, at koncentrationen skal være lige så høj som før. Det giver en følelse af at marginalerne bliver mindre fordi man nu bare skal ramme

det gule. For det andet er det gule centrum nu så stort og det fylder så meget i ens synsfelt, at man får en følelse af at man ikke kan skyde forbi. Og det kan man sagtens! Det er stadigvæk lige vigtigt ikke at se på hele det gule centrum men på et eneste pilehul lige i midten af skiven. Det er den måde man får 10'ere på.

Efter de tre runder var vi fuldstændig flade og meget tørstige! Med en øl i hånden satte vi os ved et bord og prøvede at falde ned på jorden igen. Det havde været en meget spændende og underholdende skydning og nu gik de forskellige skytter rundt og prøvede at finde ud af hvordan man hver især var placeret. Efter dagens skydning lå Rasmus på 1. pladsen, Henning Porsby på 2. pladsen, jeg selv på 3. pladsen og Søren på 4. pladsen i klassen for glasfiberbuer. Det skulle dog ændre sig dagen efter.

Foruden bueskydning var der demonstration og hjælp til buebygning for besøgende, og der var et par drenge, der fik en flot hjemmelavet træbue med hjem fra Odinstævnet. Det var skønt at se hvordan de ivrige gik til den med bugthøvle og under kyndig vejledning fik lavet sig en bue. Man kan levende forestille sig hvilke tanker de har gjort sig om den bue de var ved at lave; Hvor hurtig og hvor langt de ville kunne skyde med den, hvor præcise de kunne være og hvilke vilde dyr de kunne nedlægge.

Om aftenen blev der fyret op under grillen så deltagerne kunne grille det medbragte kød. Snart var grillen dækket med forskellige slags kød, spareribs, sprækkede tomater og brankede løg og de sultne skytter satte retterne til livs med stor appetit.

Efter aftensmaden var vi nogen der fandt træbuerne frem og begyndte at øve lidt stumpshooting med judospidser på den store græsmark ved siden af skydebanen. Vi havde desuden flu-flu-pile og en disc af ethfoam med, så det kunne også blive til lidt skydning efter flyvende mål.

Søndagens Skydning

Klokken 8 søndag morgen krøb vi ud af teltet og fik fyret op under Trangia-sættet til morgenmaden. En god styrkende morgenmad bestående af baked beans, brunchpølser og bacon med brød og kaffe blev sat til livs i et af teltene ved siden af buebanen. I mens begyndte der så småt at ankomme flere deltagere til dagens turnering, som altid er lidt større end lørdagens. Dem der skyder om lørdagen er hovedsageligt dem der deltager i både klassen for træbuer og klassen for glasfiberbuer.



Der tælles sammen ved skiverne.

[7]

Omkring kl. 10 blev skydningen som de andre år sat i gang med affyringen af en serie fløjtende pile. Da det var gjort gik hold 1 i gang. I dag var der tre hold, og det var imponerende skydninger, der blev vist på de forskellige baner. Peter Uden var ankommet den samme morgen og skød stabilt med en flot langbue af ét stykke taks og pile i vikingestil. Lars Vesterman hamrede pilene ind i det gule med sin recurve, Rogier havde ligeledes for alvor fundet stilen og Henning Porsby skød med vanlig sikkerhed.

Søren kæmpede lidt i første runde med en træbue han havde lånt af mig. Jeg tænker normalt ikke over at de bevæger sig specielt meget i hånden, men Søren er vant til at skyde med en Black Griffon fra Border Archery, som nærmest ikke har noget håndshock, og et nyligt overstået tandlægebesøg var med til at forværre situationen betragteligt. Det var dog ikke noget en

Kodigmagnyl mellem 1. og 2. runde ikke kunne klare, og derefter skød han frygtindgydende med den bue han først lige havde fået i hånden.

Min lillebror Rasmus Jagd skød ligeledes med en ny bue. Det er den første kraftige voksenbue han har haft og han skød en imponerende første runde hvorefter trætheden begyndte at melde sig. Indledningen lover dog godt for fremtiden. Rasmus Skjoldman så også ud til at skyde i sædvanlig sikker stil. Der var ganske vist enkelte gestalter der kunne tolkes som ærgelsesudbrud, og der var da også til tider en pil lidt uden for skivens centrum, men i Rasmus Skjoldmans tilfælde drejer det sig som regel om marginaler i forvejen og det går sjældent dårligere end rigtig godt. Alt i alt var skydningen imponerende, og når skytterne var klar til sammentælling kunne man som regel også iagttage en række skiver med smukt grupperede pile, hvor det tydeligvis havde været det gule centrum, der havde været centrum for skytternes udelte opmærksomhed.

Jeg selv lagde ikke mærke til noget særligt under første runde før end den sammentællingen efter 1. runde, hvor jeg kunne se, at jeg havde mere end i første runde i går med min Merlin(glasfiberbue) fra Border Archery. Da begyndte jeg at ane, at det gik godt, så derfor skød jeg de næste runder med en god fornemmelse af at det gik



Et par drenge får lavet sig en bue til årets Odinstævne

[5]



Der fyres op under grillen så skytterne kan få lavet aftensmad.

[6]



Rasmus Jagd glæder sig

[8]

fremad, og at jeg havde styr på hvordan skiven skulle skydes.

Da alle tre runder var overstået var vi som i går trætte og mørbankede af at have koncentreret os så intenst i skydningen af de 18 x 3 pile.

over tre gode pile

Historien om Palnatoke

Næste skydning var Palnatokeskydning. Palnatoke var en viking, som vikingekongen Harald Blåtand flere gange havde stræbt efter livet, muligvis fordi Harald ikke kunne acceptere at Palnatoke var en bedre end ham selv med en bue. Og en gang hvor Palnatoke havde drukket lidt vel meget mjød, pralede han med at han sagtens kunne skyde et æble ned fra en kæp. Harald greb chancen og beordrede ham at skyde et æble ned fra hovedet af sin egen søn, og hvis det ikke lykkedes i første forsøg skulle det koste ham livet. Skuddet lykkedes for Palnatoke, men han havde taget hele tre pile op af koggeret. Så ville han hurtigt kunne hævne sig på kong Harald med de ekstra pile i tilfælde af at skuddet ikke lykkedes.

Palnatoke skød senere kongen op gennem røven da han bøjede sig ned over et bål for at varme brystet. Skuddet var dødeligt, og det siges at det gik ud gennem munden på ham.

Som det kan ses kan man altså skyde to Palnatoke-skud, men til Odinstævne skyder man æbleskuddet fra hovedet på en dukke :-). Hvis man rammer får man et emblem, som man kan sy på tøjet.

Skydningen er meget svær, og der var ikke mange, der ramte æblet. Vi var dog et par stykker der til gengæld fik testet vores piles gennemtrængningsevne på vandmelon, og personligt er jeg godt tilfreds med den penetration jeg opnåede! Rent gennemskud på 30 cm vandmelon!

Der var tre der fik æblet: Jacob Lyngbo, Gunnar Thiessen og Sten Jensen.



[9]

En ung og glad Palnatoke-skytte.

Cloutskydning

I år var der 5 flasker boblevand til dem der kunne ramme den liggende skive på 150 yards (ca. 136 meter). Man kan faktisk blive forbløffende stabil på sådan et mål. Der blæste dog en kraftig vind ind over banen fra venstre side, hvilket betød at pilen kunne drifte op til 5 meter til venstre for det oprindelige sigtepunkt. Et skud mod clout'en var derfor ofte efterfulgt af trækninger i højre side af kroppen når man stod og så på sine pile, der dalede lige så fint ned mod skiven og endte 3 meter for langt til højre.

Jeg havde held til at placere to pile i skiven på de to første runder, men derefter var der langt mellem snapsene, så da vi havde skudt et par runder uden nogen pile i skiven gik vi over til at måle ud til den pil der stod nærmest skiven og belønne denne med en flaske. Snart var alle fem flasker afsat.

Dagen blev afsluttet med præmieoverrækkelsen, hvor der i år både var knivklinger, rødvin, slebne bjergkrystaller og diplomer til vindere. I klassen for glasfiberbuer var der sket nogle markante ændringer siden lørdagens skydning. Lars Vesterman og Rogier Regenbogen havde skudt sig op på en 1. og 2 plads hvorved Rasmus' føring fra dagen før blev reduceret til en 3. plads.



[10]

Der måles ud fra skiven for at finde den nærmeste pil.

Blandt kvinderne havde Helen Jagd Christensen skudt nok til 1. pladsen med en helt ny bue, der lige var blevet klar til dagen. Blandt juniorerne blev Henrik Hansen nr. 1 for træbuerne og Nicolaj Jensen vandt for glasfiberbuerne.

For seniorerne med træbuer blev Peter Uden, på trods af en flot føring efter 1. runde i dagens skydning, nr. 3 mens sidste års vinder Henning Porsby blev nr. 2 kun 2 point bagefter undertegnede, som i år skød godt nok til 1. pladsen.

På skytternes vegne vil jeg gerne takke Fyns Buemagerlaug for endnu et vellykket Odinstævne og sige på gensyn til næste år. Før det næste Odinstævne er der imidlertid Danmarksmesterskab i Længdeskydning for primitive buer søndag den 7. august. Dette arrangement afholdes også af Fyns Buemagerlaug, og der er noget at se frem til.

For at se billeder fra Odinstævnet så klik her: **[Album for Odinstævnet 2005](#)** [12]. Resultaterne fra turneringen: **[Resultatlisten på Buemagerlaugets hjemmeside](#)** [13].

Links

[1] <http://www.bueogpil.dk/index.php?>



[11]

[name=News&file=article&sid=47](#)

De præmierede skytter til

Odinstævnet 2005.

- [2] <http://www.bueogpil.dk/index.php?name=News&catid=&topic=8>
- [3] http://www.bueogpil.dk/images/topics/Turneringer/Odin2005/Odin2005Web_0001.JPG
- [4] http://www.bueogpil.dk/images/topics/Turneringer/Odin2005/Odin2005Web_0015.JPG
- [5] http://www.bueogpil.dk/images/topics/Turneringer/Odin2005/Odin2005Web_0002.JPG
- [6] http://www.bueogpil.dk/images/topics/Turneringer/Odin2005/Odin2005Web_0004.JPG
- [7] http://www.bueogpil.dk/images/topics/Turneringer/Odin2005/Odin2005Web_0009.JPG
- [8] http://www.bueogpil.dk/images/topics/Turneringer/Odin2005/Odin2005Web_0008.JPG
- [9] http://www.bueogpil.dk/images/topics/Turneringer/Odin2005/Odin2005Web_0012.JPG
- [10] http://www.bueogpil.dk/images/topics/Turneringer/Odin2005/Odin2005Web_0013.JPG
- [11] http://www.bueogpil.dk/images/topics/Turneringer/Odin2005/Odin2005Web_0014.JPG
- [12] <http://www.bueogpil.dk/index.php?module=photoshare&func=showimages&fid=4>
- [13] <http://www.buemagerlauget.dk/Aktiviteter/Odin/Odin2005/Resultater2005.htm>